



Η Σλοβενία και ο δρόμος του μελιού



Εδώ και καιρό ξεκίνησα να διαβάζω για τη Σλοβενία. Αφορμή για αυτό ήταν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χώρα κατέκτησε τον τίτλο European Region of Gastronomy 2021 προσπαθώντας σκληρά να αναδειχθεί σε σημείο συνάντησης των foodies του πλανήτη. Διαθέτει, επίσης, μια γαστρονομική φιλοσοφία που υποστηρίζει τους ντόπιους καλλιεργητές και αξιοποιεί στο έπακρο την ποικιλότητα τοπογραφία.



Διαβάζοντας, λοιπόν, ανακάλυψα ότι η παράδοση της μελισσοκομίας είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κουλτούρας και το πολιτισμού της Σλοβενίας – τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένας τουλάχιστον κάτοικος ανάμεσα σε διακόσιους, διαθέτει κυψέλες και αποικίες μελισσών. Το μέλι εμφανίζεται ως βασικό συστατικό σε πολλά σλοβενικά πιάτα, ενώ οι άνθρωποι εκεί όταν θέλουν να περιγράψουν την ανέλπιστη τύχη κάποιου χρησιμοποιούν την έκφραση «το τσεκούρι έπεσε μέσα στο μέλι».

Στη Σλοβενία έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τις μέλισσες εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τον 18ο αιώνα, μάλιστα, η Μαρία Θηρεσία, αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας ίδρυσε την πρώτη σχολή μελισσοκομίας στη Βιέννη έχοντας ως καθηγητή τον Σλοβένο Anton Janša. Ακόμη και σήμερα πάντως, που τα χρόνια έχουν περάσει και οι μέλισσες πεθαίνουν παντού στον κόσμο λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος, στη Σλοβενία η μελισσοκομία θριαμβεύει χάρη στην αγάπη των κατοίκων, καθώς και στο γεγονός ότι ο σεβασμός στη βιωσιμότητα δεν μένει μόνο στα λόγια – το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε τη Λιουμπλιάνα με τον τίτλο της Πράσινης Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, ενώ η διοίκηση της χώρας πιστοποιεί προορισμούς και επιχειρήσεις που διακρίνονται για το φιλικό περιβαλλοντικό τους προφίλ με το σήμα Slovenia Green Label.

Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με τις μέλισσες. Όλες αυτές οι

ενέργειες ευαισθητοποίησης της οικολογικής συνείδησης επηρεάζουν θετικά τη βιωσιμότητα του πληθυσμού των μελισσών. Τα συγκεκριμένα έντομα έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις περιβαλλοντικές μολύνσεις ώστε λειτουργούν ως δείκτες: αν μπορούν να επιβιώσουν σε μια πόλη αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένας υγιής τόπος. Η Σλοβενία, μάλιστα, ανήκει στις πρώτες χώρες που απαγόρευσαν τα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα που σκοτώνουν τους πληθυσμούς των μελισσών, ενώ έχει εξίσου απαγορευτεί η εισαγωγή μελισσών άλλου είδους εκτός του ενδημικού.

Οι μέλισσες στη Σλοβενία ζουν σε μελισσοκομεία, μέσα σε μικρές κυψέλες που τις αποκαλούν ΑΖ προς τιμή του Anton Žnidaršič ο οποίος τις εφηύρε, προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα του μελιού, κάνοντάς το πιο παχύ και σταθερό με έντονη γεύση. Το μέλι πρωταγωνιστεί στο τραπέζι των κατοίκων καθημερινά και απαραίτητως στο πρωινό. Με αυτό φτιάχνουν τα rotica (αρτοποιήματα με γέμιση καρυδιού), αλλά και τα μπισκότα medenjaci, τα οποία μοσχοβολούν τζίντζερ.

Οι επισκέπτες στη Σλοβενία μπορεί να γνωρίσει τη μεγάλη γκάμα προϊόντων μέλισσας όχι μόνο σε εστιατόρια, αλλά και στα ίδια τα μελισσοκομεία. Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στο κοινό, μυώντας το στην απαραίτητη γεύση του σλοβενικού μελιού, δείχνοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι η φροντίδα των ακούραστων επικονιαστών της φύσης. Ορισμένοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να φορούν μελισσοκομικό εξοπλισμό και τους δείχνουν πώς να εξάγουν μέλι από μια κυψέλη, ενώ σε άλλα μελισσοκομεία παρέχουν ακόμη και εμπειρίες μελισσοθεραπείας – είναι απίστευτα χαλαρωτικό να ακούς το βουητό των μελισσών ισχυρίζονται οι Σλοβένοι. Οι ίδιοι, άλλωστε έχουν τις μέλισσες ως pets και πιστεύουν ακράδαντα ότι αν σωθούν αυτές, θα σωθεί όλος ο πλανήτης.

Ο επισκέπτης στη Σλοβενία μπορεί να γνωρίσει τη μεγάλη γκάμα προϊόντων μέλισσας όχι μόνο σε εστιατόρια, αλλά και στα ίδια τα μελισσοκομεία. Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στο κοινό, μυώντας το στην απαραίτητη γεύση του σλοβενικού μελιού, δείχνοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι η φροντίδα των ακούραστων επικονιαστών της φύσης. Ορισμένοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να φορούν μελισσοκομικό εξοπλισμό και τους δείχνουν πώς να εξάγουν μέλι από μια κυψέλη, ενώ σε άλλα μελισσοκομεία παρέχουν ακόμη και εμπειρίες μελισσοθεραπείας – είναι απίστευτα χαλαρωτικό να ακούς το βουητό των μελισσών ισχυρίζονται οι Σλοβένοι. Οι ίδιοι, άλλωστε έχουν τις μέλισσες ως pets και πιστεύουν ακράδαντα ότι αν σωθούν αυτές, θα σωθεί όλος ο πλανήτης.

