



Το Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου και η νέα εποχή



Ανανεωμένη διάθεση, μενού προσαρμοσμένο στη νέα εποχή, με comfort, δημιουργικές γεύσεις και καλοκαιρινά πιάτα. Και μπαλκόνια. Αν ήθελα να σας πω με λίγες λέξεις πως προσαρμόζεται το αγαπημένο Βαρούλκο και η ομάδα του στη νέα εποχή και τι προτείνει ο Λευτέρης Λαζάρου, αυτές θα χρησιμοποιούσα. Καμιά τους όμως δεν αρκεί να περιγράψει τόσο τη δική τους χαρά, όσο και τη δική μου που επιτέλους τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν μπρος στην εστίαση (με προσοχή) και η ζωή να κερδίζει έδαφος.

Διαβάζω προσεχτικά όσα γράφει σε ένα πολύ συναισθηματικό μήνυμα που έστειλε ο Λευτέρης Λαζάρου μιλώντας για το lockdown του Μαρτίου και που αποτυπώνουν, με τον πιο γλαφυρό τρόπο, την κατάσταση: «Ο μήνας που πάντα μας έφερνε την Άνοιξη έγινε ζαφνικά για όλους μας ένας δύσκολος μήνας με πρωτόγνωρες συνθήκες που μας υποχρέωσαν να αλλάζουμε συνήθειες, τρόπο ζωής και σχέδια μέσα σε λίγες ώρες. Το Βαρούλκο έκλεισε. Έκλεισε, όμως δεν άδειασε... Πίσω από την κλειστή του πόρτα ήταν γεμάτο με χαρούμενα πρόσωπα, συναναστροφές, τσουγκρίσματα, μαγειρέματα, γιορτινές στιγμές, έρωτες... Έμειναν εκεί και κράτησαν το Βαρούλκο γεμάτο ζωή».

Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, λοιπόν, το Βαρούλκο ανοίγει για το κοινό, πέρα από τις δύο σάλες μπροστά στη θάλασσα και τα υπέροχα μπαλκόνια του. Σε καθένα από αυτά θα υπάρχει μόνο ένα τραπέζι, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι έξι άτομα που θα απολαμβάνουν την ανεμπόδιστη θέα στη μαρίνα του Μικρολίμανου.

Το μενού του Βαρούλκου θα είναι ενιαίο μεσημέρι και βράδυ με τις χαρακτηριστικές θαλασινές γεύσεις που μας έχει καλομάθει όπως καλαμάρι ψητό με κρέμα ταραμά, ψητό μαρούλι και ζελεδάκια ούζου, ψητή σουπιά με κρέμα "γεμιστών" και μους φέτας, ταρτάρ μπαρμπούνι με πιπεριά Φλωρίνης, σταφίδα και πούδρα από αυγοτάραχο Μεσολογγίου, ταρτάρ караβίδας με φρέσκο βασιλικό, yuzu, ginger και grapefruit, burger σφυρίδας σε ψωμάκι brioche αρωματισμένο με μελάνι σουπιάς, τυρί τσένταρ και κρεμμύδι, ροφομακαρονάδα, κιμά γαρίδας και τοματίνια φούρνου και φιλεταρισμένη σφυρίδα με αγκινάρες α λα πολίτα, ταραμά και καπνιστά μύδια.

Περιμένω πως και πως «να θυμηθούμε τα παλιά και να ξεχάσουμε τα πρόσφατα, να επιστρέψουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και να κάνουμε νέα όνειρα» γιατί αυτό είναι που μας έχει λείψει περισσότερο από ποτέ. Και το εστιατόριο-σήμα κατατεθέν του Μικρολίμανου άντεξε και μπορεί να μας το δώσει, με όλες τις προϋποθέσεις της μετα-κορωνοϊού εποχής οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να αισθανόμαστε ασφαλείς. Καλή αρχή κε Λαζάρου. Καλή αρχή Βαρούλκο.

