



The Trip to Greece

Το Βαρούλκο πρωταγωνιστεί σε μια σπαρταριστή, ταξιδιωτική κωμωδία



Γνώρισα το πνευματώδες δίδυμο των Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον μέσω ενός φίλου που λατρεύει τα ταξίδια το 2010 και έκτοτε



κόλλησα. Οι δυο αγαπημένοι ταξιδιώτες, πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής μίνι σειράς του BBC «The trip», η οποία βγαίνει και σε κινηματογραφική εκδοχή ανά σεζόν, μου «σύστησαν» τη Βόρεια Αγγλία το 2010, την Ιταλία το 2014 και την Ισπανία το 2017. Επόμενη χώρα στη σειρά, όπως καταλαβαίνετε δε θα μπορούσε να

είναι άλλη από την Ελλάδα. Οι ατακαδόροι ταξιδευτές αυτή τη φορά επιχειρούν στο The Trip to Greece να επαναλάβουν τη διαδρομή της ομηρικής Οδύσσειας, ξεκινώντας από την αρχαία Τροία για να καταλήξουν, όπως είναι το αναμενόμενο στην Ιθάκη. Σταθερά, τρώγοντας, πίνοντας και απολαμβάνοντας.

Η ταινία προβάλλεται ήδη στη χώρα μας από τις 2 Ιουλίου και αν διαλέξετε να τη



δείτε σε ένα θερινό σινεμά κοντά στη θάλασσα θα την καταευχαριστήσετε, σαν να πηγαίνετε διακοπές, καθώς οι δύο ηθοποιοί εξερευνούν με δέος και ανεβασμένη διάθεση τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, σε εκπληκτικές τοποθεσίες (Δελφοί, Αθήνα, Επίδαυρος, Ύδρα, Σπήλαιο Διού, Πόλο, Στάγिरα, Χαλκιδική κ.ά.). Παράλληλα, δοκιμάζουν μερικά από τα καλύτερα πιάτα της ελλη-

νικής κουζίνας, συναντιούνται με την ελληνική μουσική και όπως πάντα σχολιάζουν με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο τις εμπειρίες τους.

Όπως και στις προηγούμενες ταινίες το υπόβαθρο είναι γαστρονομικό και δίνει σε συνδυασμό με την τοπική ιστορία, αλλά και την πραγματική ζωή των πρωταγωνιστών - αφορμές για μεγάλες συζητήσεις γύρω από τη ζωή ενώ το ιδιαίτερο χιούμορ, η μυθοπλασία και η ντοκιμαντερίστικη αλήθεια σκοράρουν εύκολα στις προτιμήσεις ακόμη και των πιο απαιτητικών θεατών.

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Γουιντερμπότομ, στο πλαίσιο της ταινίας, επέλεξε το Βαρούλκο ως ένα εμβληματικό εστιατόριο της Αθήνας με σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Το γεύμα των πρωταγωνιστών Στιβ Κούγκαν και Ρομπ Μπράιντον, όπως θα δείτε, περιλαμβάνει πιάτα όπως αθηναϊκή σαλάτα με πίκλες τζίντζερ και λάιμ, γαρίδες σε σάλτσα κρασιού με



σκόρδο και μαϊντανό, ταρτάρ μπαρμπούνη, πιπεριές Φλωρίνης, σταφίδες και αυγοτάραχο, μύδια αγνιστά με σκόρδο και κρασί Λήμνου, κριθαράκι με γαρίδες, κρασί, μπουκόβο και παλαιωμένη γραβιέρα. Τα επιδόρπια είναι μπακλαβάς με κρέμα πορτοκάλι, μους φιστίκι Αιγίνης και καραμελωμένο φύλλο και ganache κεράσι, μους φιστίκι Αιγίνης, σιρόπι ιβίσκου και παγωτό καϊμάκι. Στην ταινία θα δείτε πλάνα μέσα από την κουζίνα όπου μαγειρεύει ο Λευτέρης Λαζάρου και φυσικά από τη σάλα όπου οι δύο πρωταγωνιστές έχουν μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματός τους απολαμβάνοντας υπέροχες θαλασσιές γεύσεις και ελληνικά κρασιά.

