



Mind the Cup

Οι πρίγκιπες του καφέ μένουν στη δυτική όχθη



Αν κι εσείς θεωρείτε πολύ σοβαρό ζήτημα τον καφέ σας και συνεχώς δοκιμάζετε ψάχνοντας το καλύτερο φλιτζάνι επιβάλλεται, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξετε τις συντεταγμένες της αναζήτησής σας και να κατευθυνθείτε δυτικά, προς το Περιστέρι.

Εκεί θα βρείτε το Mind the Cup ένα καφέ θρόνο του χώρου, με σεμνό προφίλ διαρκείας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί αναμφισβήτητη έναν από τους πρωτοπόρους παράγοντες στον τομέα του specialty coffee. Οι ιδιοκτήτες του, Χρήστος Καβράκος, Νίκος Γερανάκης και Παναγιώτης

Αγγελακόπουλος, ξεκίνησαν την προσπάθεια καλλιέργειας της καφε-κουλτούρας πριν από περίπου 8 χρόνια και, σταδιακά, όχι μόνο μύησαν με επιτυχία το ολοένα και αυξανόμενο κοινό τους στα μυστικά του καφέ, αλλά κέρδισαν

επάξια και μια ζηλευτή θέση στην αγορά.

Εδώ θα γευτείτε καφέδες από κάθε αξιόλογο καφε-παραγωγικό σημείο του πλανήτη, όπως η Κολομβία, η Κέννα, η Αιθιοπία ή η Κόστα Ρίκα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν δοκιμάσει όλους προσωπικά και τους έχουν επιλέξει πολύ προσεχτικά ανάμεσα σε πολλούς άλλους που έχουν γνωρίσει, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, εδώ θα βρείτε ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται την ίδια τρέλα με εσάς, εμμονικούς καφε-θιασώτες με σταθερό στόχο να βρουν και να καβουρδίσουν εκείνους τους κόκκους που θα κάνουν το φλιτζάνι σας να ευωδιάζει και τον ουρανίσκο σας να τους ευγνωμονεί.

Πέρα από τον καφέ, ο οποίος θα έρθει κοντά σας με μια καρτ ποστάλ με όλη την ιστορία του (χώρα και φάρμα παραγωγής, τύπος, αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά), θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε φανταστικές πίτες, λαχταριστά, βουτυρένια croissants, τάρτες-πίτες σε διάφορες

γεύσεις και αφράτα donuts – το καλοκαίρι δημιουργήθηκε ένας καινούριος χώρος μέσα στο καφέ, ο οποίος λειτουργεί ως φούρνος και συναγωνίζεται σε δημοφιλία το περίφημο καβουρδιστήρι του Mind the Cup. Υπεύθυνος για όλα αυτά τα μυρωδάτα, υπερνόστιμα, φουρνιστά καλούδια είναι ο Θανάσης Ποριώτης. Γνώμη δική μου είναι να καθίσετε στον πράσινο καναπέ, να αδειάσετε το μωλό σας από τις τοξικές σκέψεις της ημέρας και να ζητήσετε έναν ωραίο καφέ με φίνες οξύτητες και ανθικό χαρακτήρα- μια geisha, για παράδειγμα ή κάτι άλλο εκλεκτό, αντίστοιχης κατηγορίας που θα σας προτείνουν οι άνθρωποι του Mind the Cup. Εννοείται μη φύγετε αν δε δοκιμάσετε τους στρουμπουλούς λουκουμάδες, με καρδιά από σοκολάτα και πέπλο από ζάχαρη.

