



## YECHEF

Το νέο, αμιγώς street food πρότζεκτ του Ηλία Σκουλά



**Ο** αντιουμβατικός Ηλίας Σκουλάς εδώ και καιρό ονειρευόταν ένα ιδιαίτερο στέκι που να συνδυάζει το street food με τη γαστρονομία. Μας το απέδειξε, άλλωστε πριν αρκετούς μήνες στο πλαίσιο του πρώτου Athens Craft Beer Festival. Τα θέλω του, λοιπόν, τα έκανε πράξη δημιουργώντας με τον Γιάννη Ακτύπη των Johnie Hot Dog το YECHEF, ένα πανκ στέκι ψηλά στην Κολοκοτρώνη. Το μενού έχει 9 πιάτα όλα κι όλα, σερβιρι-

σμένα σε χαρτί, τα οποία όμως λειτουργούν σαν «εισιτήριο» για ένα ταξίδι στην Αργεντινή, την Ιαπωνία, την Κορέα και την Τουρκία. Εδώ, ο Ηλίας και η ομάδα του «ζωγραφίζουν» φτιάχνοντας το διάσημο Burger Harakiri με 100% μοσχάρι, ζουμερό μπιφτέκι, χειροποίητο ψωμί πατάτας, γιαιπωνέζικη μαγιονέζα, σαλάτα από τραγανά φύκια και cheez whiz, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε κι ας είναι αμαρτωλό και το τραγα-



αφνός για το War Dog, καθώς μου είπαν ότι φτιάχνεται με βάση μια ιδιαίτερη γερμανική συνταγή και περιέχει μερακλίδικο από τη φάρμα Μητσόπουλου με ελληνικό χοιρινό, αφετέρου για το Τουρκικό που έχει σαν κύριο συστατικό του τον γύρο από αρνάκι γάλακτος.

Ότι κι αν διαλέξει κανείς πάντως, θα το συνοδεύσει θαυμάσια με τις εναλλακτικές, ελληνικές φρέσκες μύρες- όχι μόνο προσθέτουν πόντους γεύσης, αλλά ενισχύουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό street food place αντίστοιχο με αυτά που συναντάς όταν ταξιδεύεις στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη- σε αυτό συμβάλλει βέβαια πολύ η πετυχημένη, hip διακόσμηση του (έργο της δημιουργικής ομάδα Saint of Athens), που προκάλεσε σάλο στο instagram, λόγω φωτογένειας! Σε κάθε περίπτωση, μη μείνετε μόνο στις φωτογραφίες όταν έρθετε. Κοιτάξτε τον κατάλογο, επιλέξτε τη νοστιμιά που σας κάνει κέφι και αφεθείτε στην πληθωρική, γευστική αποπλάνηση του σταθερά αιρετικού Σκουλά. Χωρίς τύψεις. Ιδανικά, ακούγοντας κάτι από Iggy Pop, στο τέρμα.

Κολοκοτρώνη 11



Ηλίας Σκουλάς

νό Chicken from Space, με μπουτί φιλέτο κοτόπουλο, αγγουράκια τουρσί και πικάντικη σως- πρόχειρο, επιτόπιο γκάλοπ απέδειξε ότι είναι οι προτάσεις που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις.

Thumbs up και για την Bondiola για την οποία ο ίδιος έχει δηλώσει πως είναι «η αλήτικη μπριζόλα από την Αργεντινή που την βρίσκεις σε καντίνες έξω από τα γήπεδα του Buenos Aires», ενώ ενδιαφέρον έχει και το Su Ju Ka Ki με μικρασιάτικα σουτζουκάκια, πουρέ ψητής μελιτζάνας, λάχανο κι εσμέ. Θα επιστρέψω για να μάθω περισσότερα